

Της μαθήτριας  
Κασσιανής Αμπεριάδου

Ο δικός μου τόπος  
η ξακουστή 'ναι Σπάρτη  
και πατέρας ο Τυνδάρεως·  
για φήμη ωστόσο λέει πως  
παίρνοντας ο Δίας θωριά  
κύκνου, πέταξε προς τη  
μάνα μου, τη Λήδα,  
κάποιον αϊτό για να ξεφύγει  
τάχα, κι έτσι μαζί της  
δολερά έχει σμίξει, αν είναι  
αλήθεια.

*Ελένη τ' όνομά μου*



*Με λένε Τεύκρο,  
γιος του Τελαμώνα,  
και Σαλαμίνα η γη  
που μ' έχει θρέψει.*

*Ποιος είσαι και  
από ποια χώρα  
εδώ φτάνεις;*



Εγώ περιπλανιέμα τόσο καιρό στο κύμα ο δόλιος, όσο χρειάστηκα την Τροία για να κουρσέψω·κι ενώ ποθώ στον τόπο μου να φτάσω,τη χάρη αυτή οι θεοί δε μου χαρίζουν.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ-  
ναυαγός



Ρωτώ κι εγώ το ίδιο. Εσύ  
ποιος είσαι;

Κι εσύ με το Μενέλαο, τα 'χω  
χάσει.

-Ποια είσαι; Ποια γυναίκα βλέπω  
μπρος μου;

Όμοια, απaráλλαχτη με την Ελένη!



Κοιτάχτε να βρείτε  
κάποια λύση στο φευγιό  
σας εγώ πηγαίνω δίχως  
να μιλήσω.



Στον αδελφό σου  
μην το μαρτυρήσεις  
πως ήρθε ο άντρας  
μου έλα, γλίτωσέ  
τον, σε ικετεύω



# ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΗΣ

Αχ! ο δυστυχισμένος, μιας γυναίκας οι  
πονηριές να με γελάσουν. Πάει ο γάμος.  
Το πλοίο αν θα μπορούσα να προφτάσω,  
γοργά τους ξένους θα 'πιανα· όμως τώρα  
θα εκδικηθώ σκληρά τη Θεονόη,  
που, ενώ έβλεπε η προδότρα στο παλάτι το  
Μενέλαο, δε μου το είπε. Άλλον κανένα  
δε θα γελάσει πια με τους χρησμούς της.

Αφέντη μου, πού πας;  
Ποιον θα σκοτώσεις;



*Και ζήσαν αυτοί καλά  
και εμείς καλύτερα!!!!!!!*

*Τέλος*